

't SMS'KE

't schoolkrantje van de Sinte-Maartenschool
pasen 2007

www.sinte-maartenschool.be



**Aan iedereen wensen we een
leuke paasvakantie toe.**

het SMS-team

Het gebeurt in elke lente ...

**Bloemen laten zien dat ze leven,
hun kleur en geur doen ook ons weer leven.
Vogels laten horen dat ze leven,
hun gefluit en gefladder doen ook ons weer leven.
Als God de bloemen en de vogels
zo heeft gemaakt dat ze anderen
tot leven brengen
waarom zou Hij dat niet
met mensen willen?
Mens, jij die in
Gods woorden gelooft,
laat – nu het Pasen is –
horen en zien dat je leeft
dat doet ook anderen weer leven!**

Antoon Vandeputte

Een vrolijk Pasen voor iedereen!

Vriendelijke groeten,

Marie-Line Goethals



ACTIVITEITEN

MOS (MILIEU OP SCHOOL): ENERGIE VROEGER.

Op vrijdag 16 maart kwamen onze oma's en opa's naar school.

Ze vertelden ons dat energieverbruik vroeger anders was dan nu.

De leerlingen van het vierde leerjaar stelden heel wat vragen.

Hierdoor werd het duidelijk dat onze oma's en opa's het moesten redden met veel minder energie. En... het lukte hen ook nog!

Hier volgt een korte samenvatting van de meest gestelde vragen waarover onze grootouders veel te vertellen hadden.

De meeste mensen hadden geen auto. Pas in de jaren '50 deed de auto stilaan z'n intrede. Men deed alles dus te voet, met de fiets, met de tram of trein.

Het was een alledaagse regel dat naar school gaan zo'n uur kon duren omdat je de soms grote afstand meermaals per dag te voet moest doen.

Om je te verwarmen was er de kolenkachel.

Ook om te koken gebruikte men de kachel.

Om het huis te verlichten had men petroleumlampen of gloeilampen.

Vaak was het zo dat er in 1 plaats van het huis geleefd werd.

Er brandde daar dus ook 1 gloeilampje en elke bewoner moest het daarmee doen.

Die ene plaats werd ook verwarmd. De andere delen van het huis kenden geen verlichting of verwarming. Er was geen bad of douche. Water werd verwarmd op de kachel en in een waskom kon men zich wassen.

Ieder lid van de familie gebruikte hetzelfde water. Weinig mensen hadden een koelkast of diepvriezer. Pas in het begin van de jaren '50 begon de koelkast in de huizen te komen. Er werd dus vroeger ook weinig eten bewaard. Dit gebeurde dan in de kelder of op een plaats waar het erg fris was. Van een televisie of computerspelletjes was geen sprake. De kinderen van het vierde leerjaar hebben geleerd dat mensen kunnen leven met weinig energieverbruik. Leven zoals onze grootouders deden, hoeft nu niet meer. Maar wij beseffen wel dat het aan te raden is om zuiniger om te springen met energie. Willen we onze wereld leefbaar houden dan zal iedereen zich moeten inzetten. Onze leerlingen hebben alvast besloten om geen energie te verspillen. Zo is leven op een leefbare aarde best mogelijk.

Bedankt, lieve oma's en opa's.

We hebben genoten van jullie gezellige aanwezigheid en leerrijke gesprekken.

4B (bekijk de vele foto's via het SMS-ALBUM)



Fleur, de koorddanseresprinses

Op woensdag 7 maart trokken we samen met de kinderen van het eerste leerjaar naar De Horinck in Zellik.

Fleur gaat naar de zee met de trein.
Fleur gaat bij Boemi en Boempi.
Maar Boemi is er niet.
Fleur kijkt overal maar ze vindt Boemi niet.
Fleur vraagt aan Boempi waar Boemi is.
Boemi is in het circus, zegt Boempi.
Fleur gaat slapen.
Ze denkt aan Boemi.
Ze gaan iedere dag naar zee.
Maar Fleur mist Boemi.
Op en dag gaan ze naar het circus.
Ze zien een koorddanseres, ze lijkt op Boemi.
Dan gaan ze naar huis.
Boempi zegt dat ze Boemi nooit meer gaan zien.
Fleur vraagt aan Boempi: Ga jij ook eens naar het circus?
Ja, op een dag maar nu nog niet, zegt Boempi.
Fleur gaat terug met de trein naar huis.
Het volgend jaar gaat ze zeker terug naar Boempi.

Astrid en Xander (1Bkampioenen)

Meer weten? Bekijk ons klasblog via de knop '1Bkampioenen' op onze schoolsite.



Improvisatieverhaal 3B: Ruimtevaarders

Op vrijdag 2 maart besloten we met ons klasje eens een eigen verhaaltje te maken. We werkten in de klas net rond het thema ruimtevaart en besloten om ons verhaaltje daarop te baseren.

De juf begon als volgt: Op een dag besloten de kleuters van 3 KB in een raket te stappen met hun juf en toen ...

De kleuters fantaseerden zo verder over het verhaal en hier kan je het lezen:

De kleuters van 3KB en hun juf stappen in hun raket en toen..
moesten ze eerst een hele lange ladder opstappen om in de raket binnen te komen.
Ze zochten allemaal een plaatsje en deden hun gordels om.

Toen telden ze samen af:

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ... START!

de raket vloog met een hoge snelheid de lucht in, het werd een hele snelle vlucht!



Alle kinderen hadden ruimtepakken aan. Ja en de juf ook.

Hé, we vlogen naar de maan.

We kwamen op de maan aan en toen gebeurde er iets raars.

Opeens zagen de kleuters een vliegende schotel, die ook op de maan landde.

Uit die vliegende schotel kwamen 3 marsmannetjes.

Wat zagen ze er gek uit. Ze hadden ook marssnoepjes bij zich!!

Toen vloog er plots een vuurbol recht op de maan

De juf en de kleuters renden snel naar de raket, om te vertrekken.

Ook de marsmannetjes gingen mee in de raket met de kleuters en juf.

Gelukkig konden ze net op tijd op de maan weggelopen want de vuurbol kwam op de maan terecht en zo ontplofte de maan.

Intussen zaten de kinderen veilig in hun raket en kregen marssnoepjes van de marsmannetjes. Maar nadien moesten ze hun tanden poetsen. De kinderen leerden de marsmannetjes ook hun tanden poetsen.

De kinderen en de marsmannetjes vlogen verder tot bij een hele grote planeet, het was een grote bol, het bleek jupiter te zijn.



Ze landden op jupiter en ze stapten weer uit hun raket, maar toen kwamen er allemaal robots op hen afgestapt met geweren. Gelukkig hadden de marsmannetjes een speciaal schietgeweer en konden ze de robots uitschakelen.

Maar de kleuters besloten om maar snel verder te vliegen. Ze vlogen nu naar de kleinste planeet Pluto, maar die bleek zo klein te zijn dat ze er met hun raketje niet op zouden kunnen landen. Dus vlogen ze langs mars op de marsmannetjes af te zetten en uiteindelijk terug richting aarde!

welkom thuis!

Einde

Bezoek aan Dreamland

Vrijdag, 9 februari 2007, zijn we met het vijfde leerjaar naar de stapelplaatsen van Dreamland in Lot gegaan. De bus had ongeveer 25 minuutjes nodig om er te geraken. Net voor we binnengingen werden we in twee groepen verdeeld. Binnen werd ons groepje nog eens gehalveerd. Een groepje ging eerst naar de kantine. Spijtig dat we de koelkasten niet mochten plunderen. In de kantine kregen we wat meer uitleg. Twee mannen toonden foto's en een schema waarmee ze duidelijk maakten welke weg het speelgoed moet afleggen.



Grote containers met speelgoed worden in China op een containerschip geladen. Nadien worden de containers overgeladen op vrachtwagens en komen ze zo in Europa terecht.

Ze vertelden ons ook hoe de vrachtwagens gecontroleerd worden. Dankzij speciale slotjes kan men nagaan of de vrachtwagens opengedaan werden en of er eventueel dozen verdwenen.



Daarna gingen we naar de opslagruimte zelf. Die was anderhalf keer zo groot als een voetbalveld en stond vol met rekken en dozen. Op de dozen die nog geen nummer gekregen hadden, mochten wij op de voor - en achterkant een sticker klevan. Vervolgens moesten we even wachten op een man die zou tonen hoe hij met een heftruck dozen van een heel hoog rek kon halen. Dat zag er heel spectaculair en moeilijk uit.



Tenslotte was het weer even wachten geblazen, maar dan kregen we (tot ieders groot genoegen!) een zak waarin leuke geschenkjes zaten en een lekker drankje. Na deze fijne namiddag stapten we op de bus en gingen we terug naar school.



Ik ben een piraat
en dit is mijn vriendin.
Mijn vriendin haar naam is Lien
en mijn naam is Tijs.
Nu begint het verhaal:
Hee, jij daar!
Kom je mee naar mijn hut?
Ja, zegt Lien, ik kom mee.
Ik kom echt mee naar jouw hut
als er eten is.
Dan kom ik mee naar jouw hut.
Ik kom al in jouw boot
en vaar maar naar de zee toe!
Dan ben ik vrij.
Dan kan ik naar de zee toe!

Febe 1A

Groot dictee der Nederlandse taal

Het begon allemaal toen we schrijfkriebels kregen . We kwamen op het idee mee te doen aan het Groot Nederlands Dictee (voor de jeugd) . Er waren veel gemeenten in verschillende provincies waar de preselecties plaatsvonden .

Maar wij kozen toch voor de dichtstbijzijnde gemeente: Asse .

Op zaterdag 10 februari werden we verwacht op de gekozen plaats om ons schrijftalent te laten zien . Wij zaten in de categorie van de miniemen en moesten dapper strijden tegen kinderen van hogere leeftijden, maar ook kinderen die even oud waren als ons .

We waren niet de enige van onze school want Britt Olivier en Sebastiaan Van der Meer kwamen ook om hun kriebelige schrijfhanden de vrije loop te laten .

Eerst legde een meneer uit hoe we te werk moesten gaan en dat we zeker niet mochten spieken (spijtig)! We kregen 45 minuten om het dictee in te vullen .

En toen ... toen begon de dicteetoets. Eerst moesten we 1 blad met meerkeuzevragen invullen . Als we daarmee klaar waren, kregen we een blad met zinnen en daarin moesten we 18 fouten zoeken en ze onderstrepen .

Als het dictee ingevuld was, mocht je naar buiten gaan en wachten op de uitslag tot 12 uur . Britt en Sebastiaan hebben buiten nog met ons gespeeld totdat de uitslag klaar was . Het wachten was echt zenuwslopend !!

Na ongeveer een uurtje wachten riepen de organisatoren de kandidaten en de ouders naar binnen .

De hoofdorganisator van Asse wilde ons eerst en vooral feliciteren omdat we kwamen meedoen . Uiteindelijk begon hij dan ook met de uitslag ...

Er waren 2 kinderen die doormochten naar de finale maar jammer genoeg was er niemand bij die we kenden . Hier is toch nog even de uitslag van Britt, Sebastiaan en die van ons :

Britt had 74 %, Marie had 73 %, Katrien had 71 % en Bas had ook 71 %

Het was een leuke ervaring en wij raden jullie zeker aan om er ook aan mee te doen. Van uw verslaggeefsters ter plaatse Marie Goossens en Katrien Wuyts.

Onderstreep het juiste antwoord

Kidnaping - kliekvorming- huisaanhuis - steltelopen - 11julieviering

Het vijfde leerjaar A

Theatervoorstelling: Jip en Janneke vervelen zich nooit.

Dinsdag 13 februari was een leuke dag op school want wij, de kleuters van juf Ann en juf Mien gingen met de bus naar het toneel.

De andere kleuters gingen allemaal samen het volgende dagje.

We kregen daar een plaatsje in de zaal door vriendelijke meneren.

We zagen heel veel toneeltjes van Jip en Janneke. De moeder was er ook bij.

Wij herkenden veel verhaaltjes, de juf vertelt ze soms uit een dik boek in de klas.

Ze speelden : Jip is de meester, vliegen, moeder blust de brand mee met de stofzuigerslang, Jip en Janneke trouwen, theevisite met Beer en Poppejans,....

Jip en Janneke en de moeder zongen ook leuke liedjes!

De kleuters van juf Ann en juf Mien.



Thema: De Baby

Begin oktober, dat is ondertussen al een tijdje geleden, werkten we in de klas rond het thema “De Baby”.

Dit naar aanleiding van Arthur en Nicolas, die toen allebei net een babyzusje hadden gekregen! De juf had bovendien ook nog een baby van enkele maanden oud en Polien zou een beetje later grote zus worden. Reden en baby’s genoeg dus om er iets meer over te weten.

’s Maandags kregen we al onmiddellijk bezoek van een mama met bolle buik. Even kijken hoe zo’n baby in de buik zit. Dat zie je op een speciale foto die we echografie noemen. Die dag duiden we in onze klas ook een kleuter aan die de bollebuik- mama van de baby van de klas zou worden. Marthe werd als mama gekozen, Thomas werd de papa.

De volgende dag al was het zo ver; de “klaspop” werd geboren, natuurlijk met behulp van gynaecoloog van dienst Matteo B. Emily was haar naam. De baby was er en natuurlijk werd er ook een meter en peter aangeduid. Daarna ontwierpen de kinderen zelf het geboortekaartje, maakten de doopsuiker klaar, en ontvingen we de kleuters van de andere 3^e kleuterklas op kraamvisite.

De laatste dag van de week werd Emily gedoopt in onze klas.

Hoe dit allemaal in zijn werk ging, maakten we van nabij mee. Wat een feest!

Eens iets anders...

In januari maakten de kleuters van 3KB een reisje naar het Oude Egypte. Alles begon toen Matteo en Louis vertelden over hun reis naar (het nieuwe) Egypte. Maxence bracht een kaartje mee van familie die ook daar op reis waren.



Vaak kwamen er gesprekken op gang over piramides, woestijn, ...

Zelfs toen we over dino's leerden en spraken over een tijd heel lang geleden, kwamen we automatisch terug bij de Egyptenaren terecht. Vandaar de beslissing om het in de koude Belgische winter over het warme Egypte te hebben.



's Maandags brachten de kleuters al heel wat informatieve boeken en prenten mee naar de klas. We begonnen er in te snuisteren en kwamen al gauw op heel wat ideeën. Vooral mummies interesseerden ons erg. Zo maakten we zelf een levensgrote mummie. Wat de Egyptenaren toen allemaal deden met de mummies, bootsten we na en Maxime werd helemaal ingewikkeld.



We ontdekten ook hiërogliefen en leerden op die manier de woorden 'Papyrus', 'Sfinx' en 'Farao' kennen. We leefden echt zoals toen, maakten kledij voor de farao en onze meisjes werden omgetoverd tot echte Cleopatra's.

In de bouwhoek werden prachtige piramides gebouwd en vele dingen werden met goud versierd. Zo ook onze mooie sarcofaag die je trouwens op het Sinte-Maarten feest (schoolrestaurant) kon zien schitteren. Eén ding is zeker! De Egyptenaren waren een fascinerend volk en dat merkte je ook duidelijk aan onze kleuters.

Vele groetjes uit de derde kleuterklas B en juf Katrien

Damiaanactie

Pater Damiaan (Jozef De Veuster) is geboren in 1840. Hij is opgegroeid op een boerderij in Tremelo. Die boerderij is nu het museum van Pater Damiaan.

Jozef De Veuster wou altijd al missionaris worden. Op negentienjarige leeftijd werd hij dat ook. Net zoals zijn broers en zussen.

Hij vertrok naar Molokai om bij de lepra-patiënten te gaan werken. Hij bleef er 16 jaar totdat hij stierf. (Ook aan lepra.)

Maar na zijn dood waren er nog altijd mensen die zijn werk wilden verderzetten.

Ze zamelden geld in om medicijnen voor de zieken te kopen.

Die actie heet: De Damiaanactie.

Die mensen van de Damiaanactie vragen nu aan anderen of zij stiftjes willen verkopen om geld in te zamelen voor de zieken. Een pakje van vier stiftjes (groen, rood, blauw, zwart) kost 5 euro. Met 40 euro kan een mensenleven gered worden.

Om ons te overtuigen, maakten de vrijwilligers een film om te tonen hoe de zieken er aan toe zijn. In de film zagen we mensen met tbc (tuberculose) en met lepra.

Men probeert diegenen met tbc en lepra te helpen. Eén van de vele zieken die we in de film zagen, heet Junior. Hij dacht dat hij niet meer kon genezen. Hij had lepra maar die is ondertussen weg dankzij de Damiaanactie. Junior wil later

automonteur worden maar dat gaat niet omdat hij zijn handen niet goed kan gebruiken. De Damiaanactie betaalt een operatie zodat Junior zijn handen goed kan gebruiken en zo later toch automonteur kan worden. En zo heeft men weer eens iemand blij gemaakt. Er zijn nog vele mensen die hun droom kunnen waarmaken dankzij de Damiaanactie. Om de 15 seconden sterft er iemand aan lepra en/of aan tbc. Koop dus de stiftjes van de Damiaanactie, dan zijn we al goed op weg om een mensenleven te redden.

Carnaval

Het is carnaval.
Hé, daar loopt een iemand verkleed als een kwal.
We gooien confetti zoveel als we willen,
daar loopt iemand in zijn blote billen.
Iedereen is blij,
kijk daar komt de stoet voorbij!
Er zijn eskimo's, pinguïns en nog veel meer,
het is echt een toffe sfeer.
Nu is het afgelopen,
Er licht rommel met hopen.
Dag confetti,
dag tof feest.
Daag



Rani Van de Perre 5C



Alles op zijn tijd? (6A)

Tijdens de les Wero in de klas van juffrouw Kim hebben we wat bijgeleerd over het ontstaan van ons klein landje : België.
Dit is echte leerstof die we moeten kennen en juffrouw Kim is erin geslaagd om het op een leuke manier aan de man te brengen (en ook aan de vrouw natuurlijk ...)
Er waren zes jongens die in de huid waren gekropen van zeven belangrijke personen in de geschiedenis.
Ze kwamen alle zes heel leuk verkleed en fors binnengestapt op het liedje 'The Yellow Submarine', Yannick als Lodewijk XVI, Lucas als Napoleon, Max als Willem I,

Jonas D als Leopold I, Jonas G als Leopold II en Albert I.
Tenslotte Simon als Hitler. Het was zeer leuk en leerrijk.
Iedereen was aandachtig aan het kijken en aan het luisteren.
Die zes jongens verdienen toch een 'Dikke Proficiat' voor wat ze gepresteerd hebben!
EEN DIKKE PROFICIAT!

Ruben 6A

Welkom in ons 'dinomuseum'. (3KA)



Op maandag 15 januari begonnen 6 kleuters met de opbouw van een 'dinomuseum' in onze poppenkamer.

De poppen, de verzorgingstafel, de tafel met de stoelen en alle andere spullen werden opgeborgen achter enkele doeken.

Eerst maakten we 2 grote groepen: enerzijds de dino's die op 2 poten lopen en anderzijds die op 4 poten lopen.

Er kwamen ook nog twee andere groepen tevoorschijn: dino's in skeletten en een groep zwemmende dino's.

De volgende stap was om in elke groep dezelfde dino's bij elkaar te zetten.

Zo vonden we dino's met een pantser, met stekels, met kammen, met scherpe tanden, met horens of met een lange nek.

In de boeken zochten we samen naar de naam van elke groep en de juf kon ons ook vertellen wat elke dinosaurus at.

Zo kregen de triceratops, de stegosaurussen en de brachiosaurussen enkele planten bij hen.

Enkele andere kleuters waren ondertussen in de klas skeletten aan het tekenen die bij de 'skeletdino's' werden opgehangen.

Tijdens de middag stempelden we samen woorden om bij de dinosaurusgroepen te zetten.

Dat was een groot werk!!

Maar vanaf nu was ons 'dinomuseum' klaar om er rondleidingen in te geven.

En dat deden we zeer graag!

Juf Sophie en de kleuters van 3 KA



Op vrijdag 12 januari bezochten we met het vierde leerjaar het provinciehuis van Vlaams-Brabant te Leuven.
We kregen een leerrijke rondleiding in het provinciehuis.
Een lieve dame gaf ons uitleg over de werking van de provincieraad, de Bestendige Deputatie en het werk van de provinciegouverneur.
We namen plaats in de raadzaal van de provincieleden.



We hebben zelf ondervonden hoe moeilijk het is om verkiezingen te houden. We ontdekten dat het provinciehuis heel groot is.
De provinciegouverneur is ook een echte snoeper.
Wat smaakten die muisjes heerlijk!



In een binnenspeeltuin in Herent aten we onze boterhammetjes op en dan ... spelen maar!

4B en juf Ria (meer foto's vind je in ons fotoalbum op de website)



Sintfeest op school



Dag allemaal,

Vandaag, 6 december ben ik nog eens op bezoek geweest in de school.

Alle kindjes die nog net niet naar school komen, hadden enkele weken geleden een mooi briefje gekregen met een uitnodiging voor het sintfeest.

Zo konden we al een beetje kennismaken met de school , de juf en de andere nieuwe kindjes.

Ik was al eens komen piepen in het klasje van juf Lies toen mama me kwam inschrijven.

't Ziet er daar leuk uit! Op haar deur hangt een rode appel . Die herkende ik meteen en zo wist ik meteen waar haar klasje was. Binnen enkele maanden kom ik elke dag naar school. Mijn boekentas en mijn brooddoos staan al een tijdje klaar.

Toen ik met mama over de speelplaats wandelde, hoorde ik sinterklaasliedjes en vele kinderen hadden een geknutselde zwarte

pieten - muts op hun hoofd.

Iedereen keek echt uit naar de komst van de sint.

In het speelzaaltje lag een zwarte piet te slapen in de stoel van Sinterklaas!

Dat was grappig! En er stond een tent waarin de piet al een tijdje logeerde.

Toen de sint in het zaaltje kwam moesten we hem wakker maken en dat is gelukt.

Hij had zich overslapen, zelfs met de nieuwe wekker die hij van een kleutertje gekregen had !

Piet vroeg om liedjes te zingen en dat deden we allemaal.

Voor de sint hadden de kleuters een mooie mantel gemaakt.

Samen met de andere nieuwe kindjes en hun mama 's (Tja, papa 's waren er niet bij!)

ging ik de sint en de zwarte pieten een handje geven.

Ik kreeg een lekkere mandarijn en een pakje speculaas. Lekker, hé!

Nadien konden de mama 's nog even napraten bij een kopje koffie en wij kregen een sapje.

't Was leuk om de andere kindjes eens te zien en een keer op de houten trein te mogen klimmen.

Ook de kleine toiletten heb ik meteen eens getest...

“'t Zal een grote verandering worden”, hoorde ik mama zeggen.

'k Weet niet wat ze ermee bedoelde, want ik voelde mij er al helemaal thuis.

Zou het altijd zo fijn zijn op school?

Groetjes van Lucas die bijna naar school mag.



P.S. Het hele verhaal van logeerpiet op school kan je lezen op onze schoolsite.



Het griezelfeest met oma's en opa's was een waar succes (juf Lieve Becq)

Als goede oma van 2 kleinkinderen op school, trok ik met hen op 11 november naar school.

Het was half zes, donker en droog. We werden verwelkomd door mevrouw Marie-Line in gepaste klederdracht samen met juf An. We kregen een blad met alle activiteiten en trokken op pad.

De hele speelplaats was sfeervol verlicht met pompoenkaarsjes, spookjeskaarsen enz...

Het griezelen kon beginnen.

We proefden de heksensoep, voelden aan griezelspinnen, knutselden een spookje, gooiden spookdozen omver, visten een spookje, lieten ons schminken en de toekomst voorspellen,

draaiden aan het rad, luisterden naar het verhaal over "Droompje" , het spookje, gingen heksendansen in het griezelbosje, zongen liedjes met de tovenaars en zijn gitarist .

Alles in heel mooie aangepaste decors en de nodige heksen- en tovenaarsleerkrachten.

Nadien werden we in de eetzaal nog vergast op een stukje cake en fruitsap voor de kinderen of een koffie.

Een dikke proficiat aan de kleuterleidsters die er een onvergetelijke avond van maakten.

Juf Lieve

Heel wat foto's van dit feest vind je via 'SMS-KIEKJES'



Korte-ritten-contracten

Vandaag (26/10) werden door Joris De Lannoy en Jan Schamp van de verkeerswerkgroep de prijzen uitgedeeld aan de gezinnen en kinderen die deelnamen aan de korte-ritten-contracten.

Iedere deelnemer die zijn contractje bezorgde kreeg een leuke prijs.

Wist je dat onze kinderen zo'n 5637 kilometer bij elkaar fietsten?

Proficiat aan Jan & Joris en de verkeerswerkgroep voor dit leuke initiatief.



Van 7 mei tot 11 mei 2007 vindt in onze school de zesde verkeersweek plaats.

Wordt onze school een vijf sterrenschool?

Beste Burgemeester,

Ik schrijf u deze brief om uw hulp te vragen.

Eerst geef ik een woordje uitleg.

In de klas mochten we een verkiezingscampagne maken.

Er waren al vlog groepjes gevormd.

Mijn vriendinnen en ik zochten naar een naam. Dat was niet zo gemakkelijk.

Eerst dachten we aan 'VeV': 'Vertrouwen en Vriendschap'.

Maar 'VeV' leek te veel op de 'VLD'.

Dus zochten we naar een andere naam.

Toen dachten we aan 'JLAS': 'Je Leeft Altijd Samen'

en dat komt ook overeen met onze namen: Jehanne, Laura en Lisa, Anouk en Stephanie.

Maar 'JLAS' dat klinkt niet zo goed.

Uiteindelijk besloten we zaterdag bij mij thuis samen te komen om verder af te spreken. Zaterdag werkten we dus verder.

En ja, na een half uurtje zoeken was het zover.

We hadden een naam: 'KPM': 'Kinder Partij Meise'.

We trokken ook groepsfoto's en aparte foto's.

We maakten affiches op de computer. En we waren klaar.

Onze partij komt op voor:

-veiligere fietspaden

-meer speeltuinen

-meer vuilbakken

-een fuifzaal in Meise

Nu vragen we u heel beleefd: Zou u 'in het echt' voor deze 4 puntjes willen zorgen?

Dan hebben wij onze beloften waargemaakt!

Dank u.

Met vriendelijke groeten,

Laura De Leener, 11 jaar





Vandaag 12 oktober werden tijdens de vredesviering priester Jan en afscheidnemend priester 'Nonkel Bie' bezongen door de kinderen van het eerste leerjaar.

(tekst: meester Stef)

Lang geleden ... en nu?

Heel heel heel lang geleden
toen was er eens een jongen en die las in een dik boek
en dat boek dat werd z'n leven
ja voor altijd, niet voor even
en die bijbel heeft gezorgd dat hij bij ons priester werd
en iedereen was daarmee heel tevree
we dragen hem op handen met ons mee!

Refrein: Van je joebadoebadoe, van je joebadoebadie
dit leuke melodietje is voor onze nonkel Bie.
Van je joebadoebadoe, van je joebadoebadan
nu wordt het nieuwe liedje: welkom, welkom, priester Jan.

Heel heel heel lang geleden
toen was er ook een jongen die datzelfde boek eens las
ook hij heeft ervoor gekozen
zonder blikken, zonder blozen.
Nu is hij bij ons gekomen en zijn naam is priester Jan
en iedereen is daarmee heel tevree
we dragen hem op handen met ons mee!

Refrein

Niet zo heel lang geleden
toen kwamen beide mannen eens gezellig bij elkaar
en dan hebben ze gesproken
en hun handen uitgestoken.
Priester Jan wou bij ons komen dus dat kwam dik voor mekaar
en iedereen is daarmee heel tevree
we dragen ze op handen met ons mee!

Refrein

't Is niet zolang geleden
dus het lijkt me toch wel fijn
dat zij vandaag nog even
samen priester zijn!

Refrein (bis)



Op vrijdag 19 oktober werd mevrouw Rolande gevierd.
Ze deed van 1 december 1979 tot 24 februari 2006 de opvang van 's morgens
vroeg tot 's avonds laat voor duizenden kinderen in onze school.
BEDANKT ROLANDE voor zovele jaren van trouwe dienst.

ROCK 'N ROLANDE !
Tekst & muziek: meester Stef

't Is al jaren lang geleden dat de studie hier begon
en toen zocht men naar een dame die dit op zich nemen kon
ja, die dame werd gevonden en Rolande was haar naam
die aan dat toezicht werd verbonden en dat gaf haar grote faam

Refrein:

Maar toen is de dag gekomen dat je zei “nu is ’t gedaan,
want er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan.
dankjewel voor al die jaren die je bij ons bent geweest
zonder jou moeten we varen en dat missen wij het meest!

Jij bakt taarten als de beste geen enk’le bakker kan eraan
ik vraag me af of die recepten ergens opgeschreven staan !
want die wil ik best proberen ook al ben ik niet die man
die in 1-2-3 kan leren wat die dame zo goed kan

een kopje koffie na de arbeid was een heel speciaal moment
ja, die gewoonte was er altijd als je jou wat beter kent !
je kon de ramen zo versieren van ’t lokaaltje waar je zat
gewoon om kinderen te plezieren en de vreugd’ die je daaraan had

Refrein

En je hield zoveel van breien menig truitje ging erdoor
met de achtersteek veel rijen en een steekje langs vanvoor
en je hield zo van een praatje als je dagtaak was volbracht
daarvoor vond je wel een gaatje en dat gaf je zoveel kracht

vele kinderen zijn gekomen en die nam je bij de hand
om samen weg te dromen in ‘het Sinte-Maartenland’!
elke naam wist je te zeggen hoe dat komt dat weet ik niet
dat kan ik echt niet uitleggen maar geen één vergat je niet !!!

Refrein





Ons klaslogo (6A)

In de godsdienstles kregen we de opdracht om een klaslogo te ontwerpen waarin de elementen: inzet, engagement, samenwerking, aanwezigheid en lidmaatschap duidelijk in moeten voorkomen.
Dit resultaat stellen wij graag aan u voor.

Betekenis:

Het oog kijkt iedereen aan in onze klas .

Elkeen van onze groep hoort erbij.

De 6 in het logo staat voor het zesde leerjaar met daarin het ying-yang teken van goed en kwaad.

De i duidt aan dat we ons werk graag keurig en net afwerken en dat we de puntjes op de i zetten.

De vis staat voor gezondheid en de sterren voor hoe goed we wel zijn.

De smiley toont onze blijheid in de klas.

De piramide symboliseert onze eeuwige vriendschap. Het sikje onderaan is een klein fantasietje.

Hoe zou jouw klaslogo eruit zien?

Vele groetjes van het zesde leerjaar!!



Bekijk de foto's van de veldloop via SMS-KIEKJES.
Scholenveldloop 27 september 2006

Eindelijk was het zover...

De scholenveldloop!

De meisjes van het eerste leerjaar mochten de spits afbijten. Paf ! Het startschot werd gegeven, iedereen naar de aankomst om te kijken hoe de jongsten gelopen hadden. Jammer genoeg voor onze school geen podiumplaats, dan waren de jongens van het eerste leerjaar aan de beurt. Ze weerden zich geweldig maar ook nu stond er niemand van onze school op het schavotje. Toch flink gelopen.

De meisjes tweede leerjaar : Yes, we hadden prijs ! Een gouden plak voor mijn zus Louise !

Bravo: Lien Carrez liep naar een mooie vierde plaats. De jongens van het tweede leerjaar stonden zenuwachtig te trappelen om ook hun 650 meter te lopen. Luid gejuich toen Alexander Vandersteen een spurt inzette!

Goed voor een prachtige tweede plaats! Kamiel werd knap zevende! Spijtig genoeg kwam Sieme ten val maar werd toch knap achtste. Ben die getackeld werd weerde zich dapper. Hij stond op en liep verder. Goed gelopen jongens !

De concurrentie voor de meisjes van het derde leerjaar was iets te groot. Misschien volgend jaar beter. Sébastien uit het derde leerjaar weerde zich dapper maar werd getackeld en greep net naast een medaille. Ook Harold had een pechdag. Hij kwam ten val maar werd toch knap veertiende.

Twee podiumplaatsen voor de meisjes van het vierde leerjaar alstublieft: Marjolein en Tabitha. Klasse!
Ook de jongens uit het vierde leerjaar sleepten twee medailles in de wacht: Thomas en Alexander.

Nu was het mijn beurt. Zenuwen had ik wel maar ik heb toch de gouden medaille kunnen bemachtigen.
Een heel goede prestatie neer zetten voor de school wilde ik en het is mij gelukt. Mijn vriendinnen Charlotte en Evi bemachtigden een zeventiende en negentiende plaats.
Ook de jongens van het vijfde leerjaar verdienen een pluim: Lucas werd zevende, Ronald werd dertiende .
Laurens liep naar een knappe negentiende plaats , Lars werd knap drieëntwintigste en Koen die nog een spurt inzette werd vijfentwintigste.
Ook Eline uit het zesde leerjaar kon met een gouden plak zwaaien!
Maar de jongens hebben zich helemaal niet laten verdringen!
Lucas stond namelijk op de derde podiumplaats. (n.v.d.r.)
Tof!

Ik ben waarschijnlijk nog heel veel kinderen vergeten maar iedereen verdient een dikke proficiat en met de Olympische gedachte in het hoofd :
deelnemen is belangrijker dan winnen.

Het was weer een superleuke namiddag. Hopelijk zijn er volgend jaar nog veel meer deelnemers van onze school zodat wij eindelijk eens die wisselbeker kunnen winnen.

Uw verslaggeefster ter plaatse Marie Goossens (5A)





7 september, 19 uur: Infoavond voor 1e, 2e, 3e en 4e lj.

Deze keer geen enthousiaste kinderen maar heel wat ouders die de plaats van hun kinderen innamen.

En of ze flink, stil en aandachtig waren? Nu en of!!!



Daarna maakten de ouders bij een glaasje wijn of fruitsap kennis met de ouderraad en de diverse werkgroepen: zoals de verkeerswerkgroep, de voorleesgroep en andere.

Hier zie je Hilde van de voorleesgroep met Toekie het nieuwe boekenbeest die kleuters 's middags mee op voorleesavontuur wil nemen.

Eén van de knappe ideeën van de werkgroepen van onze ouderraad.

FLAPUIT!

Leuke uitspraken uit 3 KA:

In één van onze vele geboorteverhalen stond geschreven: “Mama en papa waren in de wolken.” De juf vraagt: “Wat zou dat willen zeggen?” Een jongen antwoordt: “Aja, ze zitten in een vliegtuig en ze zien de wolken.”

Juf Sophie toont één van haar echo's waarop het hoofd duidelijk te zien is. De mond staat open, de baby drinkt. De juf vraagt: “Weten jullie nog wat een baby drinkt in de buik?” Toch nog steeds enkele kleuters in koor: “Melk!” Waarop enkele anderen: “Neen! Water!”

Leuke uitspraken uit 3 KG:

Omdat ze aan de ingang van de school aan het werken zijn, moesten we met onze kleuters door het huis (via het secretariaat) gaan om zo de straat te bereiken. We moeten immers naar de bib. Kleuter zegt: “We moeten door de ‘kazerne’ van Mevrouw Marie-Line!”

De juf vraagt: “Wat heeft de sint in zijn hand?”

Kleuter: “Een stok!” Juf zegt: “Neen, geen stok maar een s....”
“SPEK”, antwoordt een kleuter.

Juf vertelt dat Jezus geboren is.

Kleuter: “Ik heb Jezus nog nooit gezien!”

Kleuter: “Juf, ik was een keer dood, maar het gaat al beter!!”

Juf zegt: “Dag schatjes”, waarop een kleuter zegt: “Neen, mijn mama is een schat!”





Welkom lief kind:

07/06/2006: Roos Van Thienen, kleindochter van juf. Annemie (kleuterturnen en schrijfdans)

11/07/2006: Eva Vandenbroecke, zusje van Nicolas (3KB)

17/08/2006: Renée Madelief, dochtertje van Ann Polet (CLB-medewerkster)

30/08/2006: Eloïse Doyen, zusje van Arthur (3KB) en Julie (3KG)

05/10/2006: Ben Luypaert, broertje van Miek (2KG)

27/10/2006: Arne Nobels, broertje van Polien (3KB)

23/08/2006: Tor Franck, kleinzoon van juf. Dany (2A)

01/12/2006: Jan-Pieter van Maasakkers, broertje van Anna (3KA) en Alexander (2KG)

15/03/2007: Erilyn, zusje Kyra (1KG)

19/03/2007: Britt Felix, zusje voor Emy (1 KG) en Wout (3KA)

Afscheid:

In de vrede van de Heer werden opgenomen:

op 4 december 2006:

de heer Jan Merckx, schoonvader van juf Ingrid (5A)

op 14 december 2006: de heer Georges Delaby, schoonvader van juf Martine (3B)

op 24 januari 2007: de heer Theophile Clement, vader van Martine Clement (secretariaat).

★ **ZOEKERTJE:** Juf Inge is op zoek naar een oude Fisher Price cassetterecorder waarmee via een bijhorende microfoon kan opgenomen worden. Een andere eenvoudige cassette met opnamesysteem is ook welkom. (foto: zie Sinte-Maartenforum)

Schoolkalender 3^e trimester 2007

- 16.04.2007: Instap nieuwe kleuters.
17.04.2007: Bestellijst.
17.04 en 18.04.2007: Mundiale Vorming voor 4^e, 5^e en 6^e leerjaar.
18.04.2007: Rapport en oudercontact.
23 t/m 27.04.2007: Openluchtklassen aan zee “Ter Helme”
30.04.2007: Vrijaf. Er is geen opvang.
01.05.2007: Vrijaf. Feest van de arbeid. Er is geen opvang.
07 t/m 11.05.2007: Verkeersweek
08.05.2007: Scholensportdag “De Nekker” voor heel de lagere school.
13.05.2007: - Moederdag
- Eerste Communie
15.05.2007: “Pirateneiland” te Diest voor het 1^{ste} leerjaar.
17.05.2007: Vormsel - Hemelvaartsdag
18.05.2007: Vrijaf. Er is geen opvang.
21.05.2007: Instap nieuwe kleuters.
22.05.2007: Bestellijst
28.05.2007: Pinkstermaandag. Vrijaf. Er is geen opvang.
10.06.2007: Vaderdag.
12.06.2007: Bestellijst enkel voor de 3^e graad.
22.06.2007: - Schoolreis “Paradisio” 3^e leerjaar
- Avonturenmix te Huizingen 6^e leerjaar.
23.06.2007: Kinderfeest.
25.06.2007: Avonturenmix te Diest 4^e leerjaar.
26.06.2007: “Het Lint” voor de lagere school.
27.06.2007: Rapport en vrijblijvend oudercontact.
28.06.2007: Afscheidsreceptie 6^e leerjaar om 19.30 u.
29.06.2007: Laatste schooldag waarschijnlijk tot 12.05 u. (officieel nog niet bevestigd).

Inschrijvingen voorrang broers/zussen - geboortjaar 2006
Tijdens de weken van 03.09.2007 tot en met 14.09.2007

